

“Den Vanliga Vägen”

FÖRSTA VERSEN

C F

Det jag ser, när jag blundar,

Am F

Är mycket mer, än vad hundra

Am

Vuxna ser,

G

När de ser,

F Fm

Med sina vanliga ögon

C F

Och när jag går, på min gata

Am F

Ser jag får, som kan prata

Am G

Och förstår, Hur jag mår

F Fm

Som mina verkliga vänner

REFRÄNG

C

Vi tar den vanliga vägen

F Am G

Och väljer att den ska va' vacker

C

Vi tar den vanliga vägen

F Am

Och väljer att den ska va kul

F

Mina magiska vänner

Fm C

Har väntat på mig här i parken

F

Vi ska dansa och skratta

G Dm F C

Och sjunga i moll och i dur

ANDRA VERSEN

Det finns en häst, och när den gnäggar

På min gård, får den färger

I sitt hår

Och springer bort

På ett stort regnbågsglitter

Till sin vän, ett litet spöke

Som heter Sven, jag blir en drake

Och sen, dansar vi

Runt i luften tillsammans

REFRÄNG

Vi tar den vanliga vägen
Och väljer att den ska va vacker
Vi tar den vanliga vägen
Och väljer att den ska va kul
Mina magiska vänner
Har väntat på mig här i parken
Vi ska dansa och skratta
Och sjunga i moll och i dur

STICK

F G

När benen känns som nudlar

Am C

Och vägen känns så lång

F G

Då kan jag inte ljuga

(Då tro jag nog att...)

A G

Det enda som hjälper är en härlig sång:

REFRÅNG

Vi tar den vanliga vägen
Och väljer att den ska va vacker
Vi tar den vanliga vägen
Och väljer att den ska va kul
Mina magiska vänner
Har väntat på mig här i parken
Vi ska dansa och skratta
Och sjunga i moll och i dur

Vi ska dansa och skratta
Och sjunga i moll och i dur

Vi ska dansa och skratta
Och sjunga i moll och i dur