

Hej

Gitte Pålsson här, jag är sångerska, låtskriverska och artist och snart kommer jag att möta er för att spela min föreställning En Singeltants memoarer. Jag ser fram emot att berätta lite om mig och mitt liv, framför allt om vad som hände mig när jag var barn och fram tills jag fyllde 21 år och gav mig ut på mitt livs resa. Nu är jag 67 år och har fått förstå och uppleva att livet kan ta många vägar.

Ja vad gör man när livet inte blir riktigt som man tänkt sig? Det har jag haft anledning att fundera över många gånger i mitt liv. Och jag vet också att livet trots kan bli bra ändå!

Hur som helst gav jag mig ut på en tåggluffar resa som inte blev som jag tänkt mig.

Ja den resan kommer ni att få se och höra om när vi möts i Trelleborg.

Men vet ni vad som hände mig förra året? Jag blev telefonbedragen. Då ställdes jag ännu en gång inför att ge upp eller kämpa. Och jag valde att kämpa jag bestämde mig för att inte skämmas utan berätta för att på så sätt varna andra.



PS! Jag har då och då drömt om att få sjunga mina sånger på TV kanske få ett genombrott, bli lite ”kändis”. Nu i och med bedrägeriet så har jag varit med i olika tv och radioprogram tyvärr inte med mina sånger utan för att jag kämpar för att vi som blivit lurade ska få upprättelse. Ja det är en lång historia, och nu skriver jag nya sånger på temat: BLUFFAD LURAD OCH BEDRAGEN.

Detta att bli lurad är också vad En Singeltants memoarer handlar om.

Men på vilket sätt ska jag inte avslöja nu men om ni vill ni läsa och lära känna mig innan vi ses, så kan ni läsa artiklar, titta på länkar till TV och Radio eller kolla min hemsida.

Och kanske kan ni varna mormor och morfar, farmor och farfar och vara på er vakt själva så att ni inte blir lurade.

Jag ser fram emot att träffa er.

Vi ses om några veckor
Bästa hälsningar Gitte Pålsson
epost@gitte.nu